

St. Rouwcentrum Wehl e.o

Onze geschiedenis

Met de sluiting van het St. Jozef Ziekenhuis in Doetinchem kwam er een einde aan de mogelijkheid om onze dierbare overledenen in het mortuarium van het ziekenhuis op te baren en afscheid van hen te nemen.

De toenmalige pastoor van der Sman en dominee de Zwart hebben de heren B. Thijsen en A. Berendsen, in die tijd beiden kerkelijke bestuurders met de verantwoordelijkheid voor de begraafplaatsen.

Samen waren ze het er snel over eens, dat afscheid nemen in een mortuarium in Doetinchem nu niet bepaald de oplossing was. Besloten werd om eens te kijken of een eigen mortuarium / rouwcentrum in Wehl een haalbaar alternatief zou zijn.

Allereerst werd verbreding gezocht van het aantal mensen die dit idee steunden. Een Kerkelijke vertegenwoordiger uit Nieuw-Wehl en Kilder werden aangezocht. Nieuw-Wehl stemde toe, de parochie Kilder had zelf plannen en was al in een vergevorderd stadium met de realisering er van. Omdat de nieuwe stichting niet uitsluitend een kerkelijk karakter zou dragen werd tevens de gemeente uitgenodigd iemand af te vaardigen in de commissie. Als voorzitter werd dr. Haan aangezocht.

Na ca. vier jaar van vergaderen en veel werk moest de commissie tot de slotsom komen dat een rouwcentrum voor Wehl geen haalbare zaak was, onder de voorwaarde dat de stichtingskosten niet ten laste van de exploitatie zouden mogen komen, omdat hierdoor de exploitatielasten zodanig zwaar zouden worden dat de tarieven op een onacceptabel niveau zouden komen te liggen.

De commissie besloot de gemeente, toen nog gemeente Wehl, die in principe al het huidige terrein had toegezegd, te informeren dat besloten was af te zien van de bouw van een rouwcentrum in Wehl.

De gemeente Wehl was echter van mening dat een dergelijk centrum gewenst was. Een dergelijke voorziening zou zeer zeker nodig zijn in de toekomst. De gemeente verraste de commissie door te hulp te schieten door een fors bedrag beschikbaar te stellen.



St. Rouwcentrum Wehl e.o

Samen met de financiële toezeggingen van de kerkelijke instanties in Wehl en Nieuw-Wehl en Caritas werd de commissie voor een probleem geplaatst. De doelstelling om het centrum op te zetten zonder de stichtingskosten ten laste van de exploitatie te laten komen was nog steeds niet gerealiseerd, maar om nu te stoppen, in het zicht van de haven, dat was teveel gevraagd van de commissie. Al rekenend kwamen we tot de conclusie dat de te betalen BTW op de stichtingskosten precies het nog ontbrekende bedrag was.

Besloten werd tot de oprichting van een 'bouwstichting' namelijk de "Stichting Rouwcentrum Wehl en omstreken" en de "Stichting Exploitatie Rouwcentrum Wehl en omstreken", en met de belastingdienst werd een akkoord gesloten dat de bouwstichting minimaal 10 jaar lang het gebouw zou verhuren aan de "Exploitatiestichting" en over de te ontvangen huur BTW zou afdragen. Door het toepassen van deze "constructie" kon de BTW van de stichtingskosten, zeg maar de bouwkosten worden teruggevorderd van de belastingdienst.

Er kon dus na 6 jaar van werken achter de schermen eindelijk gebouwd worden. Ruim 7 jaar na de eerste bijeenkomst beschikte Wehl in 1994 daadwerkelijk over een eigen rouwcentrum.

In 2006, na 12 jaar na eerste gebruik waren de wensen met betrekking tot afscheid nemen van dierbaren veranderd. Enkele jaren ervoor heeft de familiekamer haar intrede gedaan. In 2005 heeft het bestuur besloten deze wens en enkele andere wensen voor een optimaal gebruik te realiseren. Dit betekende echter een ingrijpende verbouwing van verschillende ruimten van het centrum. Na de verbouwing heeft een van de in Wehl actieve uitvaartonderneming een open dag georganiseerd, waarin wij iedereen kennis konden laten maken met de nieuwe gebruiksmogelijkheden van het centrum.